

CLUB SURINAME & BOY ECURY Z.G.

Op Zaterdag 29 Juni had, zoals te verwachten was, een welgeslaagd, bijeenkomst plaats in de Club Suriname, alwaar een mooi gevarieerd programma werd gegeven, bijgewoond door een groot gezelschap, waaronder veel leden van de Club Suriname. Op de vastgestelde tijd te weten 20.15 uur was de zaal gevuld met belangstellenden en de uitvoering kon beginnen.

De heer Henri Nassy, die wij gerust de ziel van de Club Suriname kunnen noemen, besteeg het podium om het publiek welkom te heten en sprak zowel in het Nederlands als in het Engels over het onderwerp: „Arm is het land, dat zijn helden niet eert”.

De heer Nassy zeide o.a., dat toen het Comité Oorlogsheld Ecury om financiële hulp aanklopte bij het Bestuur Club Suriname, genoemd Bestuur zich vereerd gevoelde om voor dit mooie doel iets te kunnen doen en aanbod een avond te zullen organiseren ten behoeve van het Monumentfonds „Boy Ecury”.

He Bestuur pakte de zaak direct aan en wist in een kort bestek deze uitvoering voor mekaar te krijgen. (Wij moeten hierbij aantekenen, dat de heer Nassy het hoofdaandeel voor zijn rekening nam, hetgeen met een enorm succes werd bekroond, zodat lof toekomt aan den heer Henri Nassy.)

Verder zette de heer Nassy het werk van Boy bij de ondergrondse beweging uiteen en zeide dat wij terecht te doen hebben me een held, aangezien deze jongeling zijn leven vrijwillig offerde voor de goede zaak.

Aan het slot van deze vlotte redevoering kondigde de spreker het eerste nummer van het programma aan, te geven door het Surinaams Muziekgezelschap van „Speen”, met den virtuoos Renada aan de piano, dat een prachtig gespeeld stuk ten beste gaf, hetwelk met een donderend applaus werd begroet.

Wij zullen van de vele gevarieerde nummers geen details verstreken. Er was een zangnummer door Mejuffrouw Simoons; een gitarnummer door een „Paramaribo-Latino”; een pianosolo en „quatremains” door respectievelijk Nemezeck en de la Fuente—Steenmeyer enz. Doch speciale vermelding willen wij maken van twee nummers, die zeer zeker geapprecieerd dienen te worden en zeker in de smaak vielen, te weten een pianonummer, gespeeld door een twaalfjarig Surinaams meisje genaamd Mathilde Weinaar, dat twee — haar leeftijd in aanmerking nemende — zeer goed gespeelde nummers ten gehore gaf, o.a. het bekende Lentestuk van Sinding, te weten Frühlingrauschen. Zeer terecht betitelde de heer Nassy dit klein meisje met de naam „wonderkind”. Wij feliciteren de kleine Mathilde met dit behaald succes en hopen haar nog dikwijl te mogen horen.

Het tweede nummer dat niet onvermeld voorbij mag gaan, bestond uit enige goocheltoeren van den Surinaamsen Professor „Rudra of Bengal” (E. Taytelbaum), die, alhoewel onvoorbereid, toch een paar aardige trucs liet zien; o.a. met water gevulde fles die met een opening naar beneden werd gehouden en waarbij een potlood en luciferhoutjes in de fles werden gestopt, zonder dat het water eruit kwam. Ook werden enige flessen in een zak tot gruzelementen geslagen, waarbij men enkele gevaarlijke scherven kon gadeslaan, waarop Professor Rudra ging liggen en een dertienjarig jongetje boven op zijn borst ging staan zonder dat de Professor een schrammetje opliep. Dit is natuurlijk te wijten aan de zeer sterke spierconcentratie van Prof. Rudra. De Professor beloofde den aanwezigen een speciale avond te zullen geven om meer van dergelijke toeren te vertonen. Wij zien vol verwachting uit!

Na afloop van deze goed geslaagde avond, ging men over tot het dansen onder de vrolijke tonen van het dansorkest van „Speen”.

Wij menen hierbij zowel het Bestuur — meer in het bijzonder den heer Henri Nassy — de artisten, alsook de Surinaamse clubleden te moeten bedanken namens het Comité Oorlogsheld Ecury voor hun medeleven en spontane bijdragen. Alweer heeft de Club Suriname getoond een nuttige en menslievende instelling te zijn, die er zijn mag en waaraan wij bloei en voorspoed toewensen.

ARUBA ESSO NEWS

DECEMBER 9, 1949

Names of Boy Ecury Committee

The Aruba Esso News inadvertently omitted in its last issue the names of Committeemen who were in charge of raising funds for the Oranjestad monument to the memory of Boy Ecury.

The Committee was composed of Godfried Croes, chairman; Jose Maduro, Carlos Juliao, Mario Arends, Emilio De Cuba, Casey Eman, Gerard De Veer, Abraham Riba, and Edward Kroon.

The Aruba Esso News regrets this omission from the November 25 issue.

Comité Oorlogsheld Ecury.

Het comité Oorlogsheld-Ecury, Aruba, schrijft ons:

Wij hebben de eer en het genoegen U mede te deelen, dat door ons een commissie gevormd werd genaamd „COMITÉ OORLOGSHELD ECURY” ten doel hebbende een onzer gevallen landgenooten t.w. de heer S.J.A. Ecury - BOY! - te



BOY ECURY

eeren voor zijne heldhaftige houding, als een der beste en moedigste werkers bij de Ondergrondse Beweging.

Deze sympathieke geste ging uit van enkele heeren die op den 5den October 1945 een vergadering belegden, waarbij een Bestuur werd gevormd, zooals volgt: J. K. Z. Lampe Voorzitter; L. Posner, Onder-Voorzitter; C.L. Juliao, Penningmeester, J.E. Croes, Eerste Secretaris; J.A. Maduro, Tweede Secretaris; Godfried Croes, G. de Veer Jr., C.H.G. Eman en Mario Arends, Commissarissen. J. de Castro, deskundig Adviseur. De volgende initiatiefnemers, die wegens ziekte of andere redenen verhinderd waren de vergadering bij te wonen, werden als Bestuursleden gekozen, tw.: A.M. Arends; Emile de Cuba; Victor Henriquez; E. Kroon; Elias Mansur; J. Pauw en A. Riba. Gezaghebber L. C. Kwartzs, werd benoemd tot Eere-Voorzitter, hetgeen met genoegen door Z.H.E. Gestr. werd aangenomen.

Hij voegt hieraan toe, dat de positie van de Statenleden moet worden geregeld. Het geval van een hoofdbambtonaar als Statenlid blijft hij onjuist vinden.

De heer Van de Laarschot vraagt naar het standpunt, dat ten aanzien van de Landsverordening zal worden ingenomen en of men de militaire overheid krachtig zal steunen? Verder heeft hij nog eenige hygiënische pijlen op zijn boog: opheffing van de poelen in de buitendistricten, minder waterverlies door meer regenbakken, maatregelen tegen het onbeschermd ten toon spreiden van etenswaren. Voorts eischt het vervoer in de buitendistricten drastisch verbetering. Ook is er een warboel gebied van begrafenismiddelen. Verder doet een voorstel om op ieder, die op het gebied een huisje wil bouwen, een bedrag van f. 300,- te verschaffen. Het gebied wordt gestrekt. Het gebied wordt zoo g... worden zoo g... met de toe... zeker de... de frac... la...

Ons doel zal begrijpelijkerwijze zijn om zooveel mogelijk financieele bijstand te verkrijgen van diegenen, die met ons mooi streven sympathiseeren. Aangezien dit geval betreft een zuiver nationaal belang, immers het geldt het eeren van een Nederlander, die als held gevallen is voor Koningin en Vaderland. BOY ECURY, sloot zich vrijwillig aan bij de Ondergrondse en zette zodoende zijn leven op het spel om zijne medemenschen te helpen bevrijden. Uit enkele aanhalingen uit gevoerde correspondenties, kan men duidelijk zien, dat wij hier te doen hebben met een ware held, waarop Nederland en gebiedsdeelen trots mogen zijn. Welnu, laat iedereen toonen, dat dit mooi doel gewaardeerd wordt en zend een bijdrage aan onze Penningmeester den heer C.L. Juliao te Aruba, om ons in de gelegenheid te stellen een mooi en blijvend aandenken te koopen voor deze groote Held.

Om terug te komen op het leven van BOY, het volgende:

Geboren op Aruba den 23sten April '22 uit het echtpaar Segundo N. Ecury en Annie Ernst; studeerde op Aruba en vertrok in 1937 naar Holland om zijne studies te voltooien. Hij kwam terecht in Oudembosch op het Pensionaat St. Louis en legde aldaar met goed gevolg zijn eindexamen Handelschool af en zou de Handeluniversiteiten bezoeken in Tilburg.

Dat Boy beseftte, dat zijn leven voortdurend in groot gevaar verkeerde bewijst wel een afscheidsbrief aan zijne ouders, waarin hij het volgende aanhaalde: **Indien Vader en Moeder de verschrikkingen van dezen toestand konden meemaken, dan zoudt u mijne houding in deze goedkeuren en overtuigd van het feit dat ik nooit meer de gelegenheid zal hebben in mijn leven om mijne medemenschen te helpen roep ik U toe, mochten wij elkaarder niet meer terug zien, wij in de hemel alweder verenigd zullen zij.**

Vervolgens een brief uit Tilburg van een Curaçaoenaar, waarin wordt medegedeeld dat Boy een jongeman was met een zeer hoogstaand karakter en dat hij zeer goed wist wat hij deed. Het is steeds schrijver bedoeling geweest om eenmaal ge Curaçao zijnde zelf over te komen naar Aruba om de ouders van Boy te vertellen van het grootsch ondergrondsch werk door Boy verricht. Verder een brief van een ander Curaçaoenaar die mededeelde dat van zijn arrestatie - van den afzender Boy heel veel gedaan heeft om hem te bevrijden. Deze afzender vertelt heel veel over de moederverrichtingen van Boy bij de Knikt Ploegen; zijne hulp aan ondergrondse werkers, piloten, enz.

Verhaalde hoe Boy gearresteerd werd in Rotterdam op den 5den November en vandaar getransporteerd naar Den Haag en eindelijk naar de Scheveningsche duinen alwaar het doodvonnis voltrokken werd.

Tevens een brief uit den Haag gedateerd 5 Juli 1945 van iemand die de laatste oogenblikken met Boy meemaakte. Deze persoon bracht ook namens de verzetsbeweging dank uit voor de moedige verrichtingen

ten voor de zaak van de
gestreden en sommigen van hen,
zoals Luis de Lannoy, zijn nog in
leven. Zij hebben allen groot
werk verricht. Voor Boy zal bin-
nenkort in Aruba een gedenkte-
ken worden opgericht. Ook dit
verre stukje Nederland heeft zijn
held.

In een volgend nummer zullen
wij nog een en ander vertellen
over datgene, wat Boy in de on-
dergrondse heeft gedaan."

Tot zover het blad.

Uit het bovenstaande ziet men
duidelijk, dat Boy zelfs in Ne-
derland erkend wordt als een
held; immers hij heeft geheel vrij-
willig dienst genomen bij de on-
dergrondse beweging en wel bij
de Knokploeg, dus bij het meest
gevaarlijke werk dat er bestond
om zijn medemensen te helpen.
Hij verdient met recht genoemd
te worden een nationale held.

Naar aanleiding van dit alles
menen wij namens het Comité
Oorlogsheld Ecury een beroep te
doen op al diegenen die nog niet
bijgedragen hebben tot het Monu-
mentsfonds Boy Ecury, om hun
bijdragen te willen sturen aan
den heer C. L. Juliao, Penning-
meester Comité Oorlogsheld Ecu-
ry, teneinde genoemd Comité te
steunen in zijn grootse plan om
een waardig monument te kunnen
oprichten voor den oorlogsheld
van dit gebiedsdeel.

Wij vinden het een zeer mooie
geste van Zijne Excellentie Gou-
verneur Kasteel, die zo vriende-